



Jaargang 37 – nummer 5
Maart – mei 2024

Kerkdiensten

Zondag 24 maart, 10.00, Wognum, Palmpasen

Pastor Esther Jeunink, Berkhout – Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Tryja Boven – Lector: Bernice Zuidhof

Donderdag 28 maart, 19.00, Sijbekarspel

Witte Donderdag, Avondmaal
Ds. Marianne Gaastra – Organist: Harry Toebes
Ouderling/lector: Tryja Boven

Vrijdag 29 maart, 19.00, Benningbroek

Goede Vrijdag
Met medewerking van de 4Cantorij
Taakgroep Vieringen – Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Lammy Taanman

Zaterdag 30 maart, 10.30, Sweelinckhof

Oecumenische Paasviering
Ds. Marianne Gaastra en Pastor Álvaro Rodriguez Luque

Zaterdag 30 maart, 21.30, Wognum

Stille Zaterdag, Paaswake
Ds. Marianne Gaastra – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Tiny Irgolitsch – Lector: Lammy Taanman

Zondag 31 maart, 10.00 (zomertijd), Wognum, Pasen

Ds. Marianne Gaastra – Organist: Harry Toebes
Ouderling: Tryja Boven – Lector: Koos Taanman

Zondag 7 april, 10.00, Benningbroek

Samen met PG THOMAS
Pastor Louise Kooiman, Enkhuizen – Organist: Christine Janssen
Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Lammy Taanman

Zondag 14 april, 10.00, Wognum, KIND

Met medewerking van Glorious, Hoorn
Dhr. Bart Koorn, Hoorn – Organist: Peter Zandbergen
Ouderling: Tiny Irgolitsch – Lector: Tryja Boven

Zondag 21 april, 10.00, Sijbekarspel

Ds. Marijke Kraak-Verdonk, Opperdoes – Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling: Tryja Boven – Lector: Bernice Zuidhof

Zondag 28 april, 10.00, Wognum

Pastor Ton Heijboer, Hoorn – Organist: Arjen de Boer

Ouderling: Tiny Irgolitsch – Lector: Lammy Taanman

Zaterdag 4 mei, 19.00, Gemeentehuis

Dodenherdenking met voorafgaand een korte oecumenische dienst

Zondag 5 mei, 10.00, Benningbroek

Ds. Marianne Gaastra – Organist: Harry Toebes

Ouderling: Tryja Boven – Lector: Koos Taanman

Zondag 12 mei, 10.00, Wognum, KIND

Ds. Marianne Gaastra – Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling: Tryja Boven – Lector: Marjon Toebes

Bij enkele diensten

Ds. Marianne Gaastra

Ter inspiratie, bij de diensten van de Stille Week

De Goede Week of Stille Week begint op de zondag voor Pasen, Palmzondag. De gebeurtenis die op deze dag centraal staat is Jezus' intocht in Jeruzalem, voorafgaand aan zijn dood. Hij wordt onthaald als een koning en de mensen leggen mantels en jonge takken voor hem op de grond. Aan deze takken, vaak aangeduid als palmtakken, dankt Palmzondag zijn naam.

De donderdag in die week wordt Witte Donderdag genoemd. Dan begint een dienst die drie dagen duurt. Het zogenaamde Triduum van Pasen. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag horen bij elkaar. In deze dagen gedenken we de gebeurtenissen die zich afspelen vóór Pasen, de dag dat Christus opstaat uit de dood.

Op Witte Donderdag, de dag vóór zijn dood zit Jezus met twaalf van zijn vrienden aan het Laatste Avondmaal. Judas is één van hen. Hij zal Jezus in die nacht verraden.

We komen in de kerk samen en zitten in een kring rondom de tafel die is gedekt met een wit kleed. We delen brood (matzes, ter herinnering aan het Joodse Pesach) en wijn en gedenken hoe Jezus en zijn vrienden met elkaar het Pesachmaal vierden. Dit is het Joodse feest ter herinnering aan de bevrijding uit het slavenbestaan in Egypte. De toevoeging 'wit' komt van het gebruik in Rooms Katholieke kerken om kruisbeelden met een wit kleed af te dekken. Wit staat daarbij voor vreugdevol en heilig. Tijdens het bidden van het Onze Vader luiden we de kerkklok, om kerk en wereld bewust te maken van de stilte die voor Pasen intreedt. *Sijbekarspel.*

Goede Vrijdag. De vrijdag staat in het teken van de dood van Jezus. Verschillende Joodse hogepriesters en dorpsoudsten kwamen op de vroege vrijdagmorgen bijeen en besloten Jezus te kruisigen. Pontius Pilatus moet het oordeel daarover uitspreken. Hij ziet geen schuld in deze mens, maar hij kan niet voorkomen dat Jezus wordt gekruisigd en sterft. De 4Cantorij en de taakgroep vieringen bereiden dit gedeelte van het Paastriduüm voor. We zingen liederen en lezen teksten uit het Paasatorium 'Als de Graankorrel sterft' van Marijke de Bruijne. De sfeer is ingetogen en sober. De Paaskaars, symbool van licht en leven, wordt gedoofd. *Benningbroek.*

Stille Zaterdag. Op deze zaterdag herdenken we de stilte rondom Jezus. De bijbel beschrijft namelijk dat zijn dode lichaam dan in het graf ligt. Maar ook vieren we terugkomst van het Licht. De nieuwe Paaskaars wordt ontstoken aan het vuur, symbool van de Heilige Geest die er altijd is. Tijdens het lezen van het Paasevangelie luiden we de klok. Aan het eind van de Stille Zaterdag heffen we met elkaar het glas en zingen (buiten) een opstandingslied: U zij de glorie. We zijn dan in *Wognum.*

Paaszondag. Een feestelijke viering waarin de Opstanding van Christus voluit wordt gevierd in de eerste dienst van Pasen. Het is het begin van de zogenaamde Paastijd die tot Pinksteren duurt. De liturgische kleur is dan elke zondag, vanaf Pasen:wit.

Afscheid van Annie en Cees, na 40 jaar kosterschap



Zondag 3 maart werd in het Witte Kerkje van Benningbroek afscheid genomen van het kostersechtpaar Cees en Annie Wijtman-Bruin. Een heel mooi afscheid, te midden van familie, kennissen, burens en kerkleden.

In 1984 moest de vader van Annie Wijtman om gezondheidsredenen stoppen met het kosterschap. Vanaf dat moment heeft zij deze taak overgenomen. Cees had zijn eigen werkzaamheden maar ging haar steeds meer helpen bij het in orde houden van de kerk. Nu, na 40 jaar, stoppen

zij met deze werkzaamheden omdat het fysiek te zwaar wordt.

In al die jaren raakten ze steeds meer gehecht aan hun kerkje en was het een klein beetje hun bezit. In de preek gaf ds. Marianne Gaastra de waarde van de kosters aan als 'de bewaarders van de kerk'. Zij zorgden er voor dat de kerk gereed was voor de



vieringen, maar ook voor ander gebruik.

In de toespraak van de voorzitter van de taakgroep Financiën en Beheer kwam ook aan de orde de betrokkenheid van de familie Wijtman voor de kerk. Het kerkbestuur bedankte hen dan ook voor

het 40-jarig kosterschap. Als waardering kregen ze de gouden speld met oorkonde van de VKB (de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer van de Protestantse kerk in Nederland).

Daarnaast was er voor hen een herinneringsboekje, dat door de kerkleden was samengesteld.

Na het officiële gedeelte was er een gezellige receptie waarbij Cees en Annie de handen werden geschud en oude herinneringen werden opgehaald.

Annie en Cees, bedankt voor deze vele jaren!



Vanuit de kerkenraad

Rens Opbroek

Op 10 februari werd door de kerkenraad een bezinningsbijeenkomst gehouden. In alle rust en vrede kwamen wij een aantal uren bijeen om samen te spreken over wat ons verbindt. Een ander thema op die dag was 'vernieuwing': wat is de kracht van de kerk? Wat willen wij? Waar moet het heen met de kerk?

De inbreng van onze predikant ds. Marianne Gaastra hebben wij als heel waardevol ervaren, ook nu weer op deze bezinningsdag.

Zij onderneemt tal van activiteiten in Het Vierkant en dat zorgt voor beweging en nieuw elan. Om heel dankbaar over te zijn.

Volgens de Kerkorde van de Protestantse Kerk moet iedere gemeente een Beleidsplan maken, met eventueel Plaatselijke Regelingen. Zo nodig wordt dat ieder jaar bijgesteld maar in ieder geval moet eens per vier jaar het plan opnieuw worden opgesteld, voor ons dus dit jaar. Iets voor de komende gemeenteavond.

De kerkenraad gaat op een andere manier vergaderen. Lang geleden, toen ik bij de kerkenraad kwam (mijn termijnen zitten er nu bijna op) waren er bijeenkomsten die soms wel van half acht tot half twaalf duurden en waarin werkelijk alles plenair werd besproken, van het beroepen van een nieuwe predikant tot het kiezen van de kleur van een nieuwe looper in een van onze kerken, als die aan vervanging toe was. Dat is niet erg efficiënt.

Daarom stapten wij een aantal jaren geleden over op het model Kleine Kerkenraad/Grote Kerkenraad/Taakgroepen. De bedoeling was om de doelmatigheid te vergroten waarbij de Kleine Kerkenraad de dagelijkse zaken behartigt en de Grote Kerkenraad zich bezighoudt met beleidsmatige onderwerpen. De Taakgroepen zorgen voor de praktische uitvoering.

Dat heeft lange tijd goed gewerkt, met name in de coronatijd, al was er af en toe commentaar vanuit de Grote Kerkenraad dat men soms toch dingen miste omdat die geheel waren 'voorgekookt' door de Kleine Kerkenraad, zo meende men.

In de loop der jaren is de kerkenraad kleiner geworden door het aftreden van ambtsdragers, het moeilijk kunnen invullen van hun plaatsen en door overlijden van enkele ambtsdragers. Het verschil tussen beide colleges is vervaagd.

Daarom is besloten tot een nieuwe opzet: Moderamen, Kerkenraad en Taakgroepen.

Het Moderamen is klein. Het bestaat uit de predikant, de voorzitter en de scriba, dus: ds. Marianne Gaastra, Rens Opbroek en Tiny Irgolitsch. Daaraan is vanwege de continuïteit toegevoegd

de 2e voorzitter, Jan Hania en ook Ina Broekhuizen-Slot, ter ondersteuning bij de vele taken van de scribe. Het Moderamen vergadert frequent en behandelt de dagelijkse zaken.

De Kerkenraad bestaat uit de predikant en alle ambtsdragers, dus ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. De vergaderingen zijn wat minder vaak en zijn beleidsgericht.

Daarnaast behouden we de uitvoerende Taakgroepen bestaande uit ambtsdragers en vrijwilligers.

Het geheel valt een beetje te vergelijken met de Provinciale Staten: de voltallige Statenvergadering en het College van Gedeputeerden dat het dagelijks bestuur vormt.

Op deze manier willen wij zo goed mogelijk omgaan met de beschikbare tijd, door beleid en uitvoering te splitsen, door vertrouwen te hebben in elkaar, door taken durven over te dragen, door te delegeren en door elkaar op de hoogte te houden.

Vacatures

Jan Hania

Afgelopen tijd heeft de kerkenraad aandacht besteed aan de vacatures. Er zijn enkele personen benaderd. Gelukkig kunnen we het volgende melden:

- Voor de vacature van voorzitter heeft zich een kandidaat beschikbaar gesteld. Op de gemeenteavond zal hij worden voorgesteld.
- Voor de vacature van scribe lijkt ook een oplossing gevonden te zijn. Naast de scribe zal een notulist de verslagen voor haar rekening nemen.

Blijven over de vacature van penningmeester en enkele vacatures in de taakgroepen.

- In de taakgroep Diaconie stopt ambtsdrager Rens Opbroek. Binnen de taakgroep verzorgt hij ook de financiën en het is belangrijk dat daar een vervanger voor komt. Het is geen grote klus. Om de taakgroep voldoende te bemensen is het noodzakelijk dat er weer een ambtsdrager komt. Heeft u belangstelling? Neem contact met Rens op. Hij kan je alle ins en outs vertellen over zijn functie.

- In de taakgroep Financiën en Beheer stopt ambtsdrager Peter van der Molen. Hij wil nog wel langer door maar mag op grond van de PKN-regeling niet langer. Hij verzorgt de financiën van de kerk. Heb je enig verstand van "boekhouden" dan is dat een geschikte functie voor jou. Binnen de taakgroep zou je deze werkzaamheden kunnen verrichten en gevrijwaard worden van andere taken.

Beste mensen, lees dit en bedenk dat als er geen oplossing komt de kerk met een behoorlijk probleem zit. We moeten dit toch met elkaar oplossen!

Gemeenteavond

Jan Hania

De gemeenteavond is gepland op woensdag 29 mei om 19.45 uur in de kerk van Wognum. Zet het in uw agenda zodat er een goede opkomst zal zijn.

Meditatie

Ds. Marianne Gaastra

Mediteren is in stilte bij elkaar zijn. Met een korte tekst - noem het een mantra - naar binnen gaan en in jezelf de stilte zoeken waar je de Ander of de ander kunt ontmoeten. Een aantal keren was hier op verschillende plaatsen en verschillende tijden gelegenheid voor. Vrijdagmiddag is de laatste keer van deze reeks. Vanaf dat moment zal het elke keer voorafgaand aan de mystieke kring zijn. Elke derde woensdag van de maand. De eerstvolgende keer is dat op 17 april. Van 18.45 uur (inloop, de stilte in om 19.00 uur) tot 19.45 uur.

In memoriam Maria Oosting-van der Horst

Op woensdag 7 februari overleed op 84-jarige leeftijd mevrouw Maria Oosting-van der Horst. Ze werd geboren op 6 augustus 1939 en woonde in het verzorgingshuis Sweelinckhof in Wognum. Haar man woont aan de Pastoor Nuijenstraat in Zwaag waar ze eerst zelf ook woonde. In de Dorpskerk van Zwaag is ze jarenlang actief geweest onder andere als leidster van de zondagsschool.

Maandag 12 februari was de afscheidsdienst in de kerk van Zwaag.

In memoriam Marius Moerman

De heer Marius Moerman overleed op dinsdag 6 februari 2024 op de leeftijd van 96 jaar. Hij werd geboren op 19 januari 1928 in Velsen. Lange tijd woonde hij met zijn vrouw Dicky Slagter in Bobeldijk en later in Wognum. Na het overlijden van Dicky verhuisde hij naar Sweelinckhof waar hij is gestorven. De begrafenis vond plaats op maandag 12 februari in Berkhout.

Marius was kapitein op de wilde vaart.

Op de rouwkaart staat een gedicht over hem, geschreven door zijn zoon. Hieronder een kort citaat.

*'Dolgraag zou ik weer eens varen en uitkijken over de immense zee
voeten stevig op het dek, de wind door de haren
genietend van de wolken en denkend aan mijn jonge jaren.'*

In memoriam Sita Knibbe-Faber

Mevrouw Sita Knibbe-Faber is overleden op 2 maart in Sweelinckhof. Zij werd geboren op 15 oktober 1927 in Onstwedde. Met haar man Jan Willem Knibbe woonde zij onder meer aan de Kaag, de weg tussen Spanbroek en Obdam en later in Obdam. De laatste jaren van haar leven bracht ze door in Sweelinckhof waar ze tevreden was, maar haar hart lag in Obdam.

De uitvaart vond plaats op vrijdag 8 maart in het Kerkhuys in Spanbroek waarna mevrouw Knibbe werd begraven bij haar man op het naastgelegen kerkhof.

Boven de kaart staat een lied van Huub Oosterhuis:

*Die mij droeg op adelaarsvleugels
die mij geworpen hebt in de ruimte
en als ik krijsend viel mij ondervangen
met uw wieken en mij weer opgegooid
totdat ik kon vliegen op eigen kracht.*

In memoriam Anne Verhoef

De heer Anne Verhoef is overleden op woensdag 6 maart 2024. Hij werd geboren in Sijbekarspel op 12 februari 1933. Daar heeft hij het grootste deel van zijn leven gewoond en gewerkt, samen met zijn vrouw Truus. Hij was molenaar van Molen 'De Haan' en tevens brandweercommandant. Nadat de molen ontdaan was van z'n wieken heeft Anne daar tot zijn pensioen een handel in veevoeder gedreven. Na die tijd zijn Anne en Truus naar Wognum verhuisd. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op dinsdag 12 maart in het crematorium in Schagen.

We wensen de nabestaanden van deze overledenen Gods liefhebbende kracht toe in de komende tijd.

Mogen Maria Oosting, Marius Moerman, Sita Knibbe en Anne Verhoef rusten in vrede.

Taakgroep Pastoraat

Koffiecontact

De eerstvolgende koffiecontact-bijeenkomsten in de kerk van Wognum zijn op woensdag 3 april en woensdag 1 mei. Tussen 10 en 11 uur staat de deur open voor iedereen. Er is gelegenheid om een kopje koffie te drinken en een praatje met elkaar te maken in de zaal. Ook ligt er een gedicht om te lezen en mee te nemen.

In de kerk kan een lichtje worden aangestoken. Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit.

U bent van harte welkom.



De bloemen zijn de afgelopen weken gegaan naar:
Marjon Toebes, De Familiehoeve, Tiny Hartog, Truus Tuytel,
Steven Wagenaar, Carolien Schalkwijk en Joop Schut.

Allen vergezeld van een hartelijke groet van de Protestantse gemeente Het Vierkant.

Taakgroep Diaconaat

Ton Novotný

We zijn onderweg voor het Jaardoel 2024, De Familiehoeve in Benningbroek. Ik besef dat als u dit leest, de eerste Filmavond al is geweest. Ik hoop dat het een boeiende en gezellige avond met elkaar was. De volgende activiteit is de eerste Wandeling en deze is ook al ingepland in april. U kunt hier elders in ons Klankbord over lezen. Wandelt u mee voor ons Jaardoel?

Doet mij meteen denken dat ik u de volgende geplande data ook alvast aan u kan geven:

- **4 juni** Diaconale maaltijd: Samen met elkaar eten, waarbij iedereen iets klaar kan maken om te delen. En geloof me, de culinaire prestaties zijn bij eerdere maaltijden niet te versmaden geweest. De THOMAS-gemeente zal ook uitgenodigd worden voor deze maaltijd. Een betere manier om elkaar te ontmoeten is er haast niet naar mijn mening.
- Eind juni/ begin juli: Fietstocht. De route is uitgezet vanaf de kerk in Wognum en halverwege zal er weer een pleisterplaats zijn waar we wat kunnen drinken. De exacte datum wordt later bekendgemaakt, maar het zal in ieder geval vóór de zomervakantie zijn. De scholen zijn namelijk dicht vanaf maandag 22 juli, waardoor fietsen na de vakantie pas in september zou zijn. Het mooie fietsweer verwachten wij eerder in juli, toch?

De genoemde activiteitendata zijn nog onder voorbehoud, maar u wordt tijdig op de hoogte gehouden.

Na de zomer zullen nogmaals een Filmavond, de tweede Wandeling en natuurlijk de Jaarmarkt en het Oliebollenbakken plaatsvinden. Voor je het weet is het jaar alweer om. Laten we met elkaar zorgen voor weer een fantastische opbrengst voor de Familiehoeve. Wij zijn daar heel goed in als ik zo kijk naar de opbrengsten van voorgaande jaardoelen.

Tevens organiseert de taakgroep de eerste Plusmiddag van dit jaar. Liever zeg ik: 65+-middag, maar dat is maar een detail. Deze staat ingepland voor **24 april** en iedereen die het betreft zal een uitnodiging hiervoor krijgen. Spreker zal zijn Peter van der Molen, die zal vertellen over zijn werk bij Rijkswaterstaat.

Verder zal u voortaan een toelichting kunnen lezen in het Klankbord over (een van) de komende goede doelen waarvoor gecollecteerd wordt. Een eerste bijdrage kunt u elders in het Klankbord lezen.

Voedselbank

Ik noemde het al even: we zamelden in voor de Voedselbank, maar dat is niet alleen tijdens de dienst van 10 maart geweest. U kunt tot en met zondag 31 maart (1e Paasdag) uw bijdragen meenemen naar de kerk of inleveren bij mij aan de Saint Rémylaan 36 in Wognum. Bel me voor de zekerheid of ik thuis ben: 06-25512477.

Tot slot: ik wens u elke dag met Zijn Licht en Vrede. Dat wij hem als voorbeeld zullen nemen in ons dagelijks leven, omzien naar elkaar en ook in zorgelijke tijden toch blij mogen leven.

K!ND

Ton Novotný

Zondag 10 maart was er weer K!ND. We hadden chocolade eitjes mee en we hebben het gehad over de tijd voor Pasen, de 40-dagen tijd of ook wel vastentijd genoemd. We hebben geen enkel eitje gegeten en daarmee dus een beetje gevast. Gelukkig was het deze zondag ook de Biddag voor gewas en arbeid en werd er ingezameld voor de Voedselbank. Wij delen ons eten met mensen die het eten van de Voedselbank broodnodig hebben. En dus

konden wij naast ons vasten ook met plezier delen. Iedereen heeft wel een eitje of twee gehad tijdens het koffiedrinken na afloop van de dienst.

Volgende keer dat er weer K!ND is, is 14 april. Dan is Pasen al geweest en bevinden wij ons in de tijd dat Jezus na zijn dood en wederopstanding nog onder zijn vrienden verbleef. Toen ik aan de kinderen vroeg wat zij volgende keer zouden willen doen, zeiden zij: "knutselen, tekenen!". Ik hoop dat ik wat passends voor ze kan vinden. Het is fijn om nu een vast clubje van zes kinderen te hebben in onze kerk. Tenslotte heeft de kerk een bescheiden toekomst met deze jonge mensen en dat mogen we koesteren.

Kom in actie voor de Familiehoeve, Benningbroek

In de vroege avond op woensdag **17 april** gaan we wandelen in de Blokweer (tussen Zwaag en Blokker) voor ons jaardoel: De Familiehoeve, Benningbroek. Alleen als het stortregent of bij storm, wijken we uit naar dinsdag 23 april.

We verzamelen om 18.45 uur op de parkeerplaats aan de Vriendschaplaan, Blokker. (Naast de Oostergouw).

Meer informatie over de locatie is te vinden op de website van de gemeente Het Vierkant. Menuknop Diaconie.

We sluiten de wandeling af met koffie of thee in een naburige gelegenheid. Als u – bij voorkeur **voor 10 april** - uw naam en telefoonnummer noteert op het aanmeldformulier na afloop van de kerkdienst, weten wij dat en met hoeveel personen u met ons meewandelt. Telefonisch aanmelden kan ook:

0229 271290. (Lammy Taanman).

Vast veel dank en tot ziens op 17 april. Taakgroep Diaconaat.

Geduld

Geduld is niet alleen de mogelijkheid om te wachten - het is hoe we ons gedragen terwijl we wachten.

Joyce Meijer

Onderhoud aan de orgels

Afgelopen maanden is er het nodige gebeurd aan de orgels in de kerken van Sijbekarspel en Wognum.

In november ging de motor in **het orgel van Sijbekarspel** kapot. De wikkel was doorgebrand en die moest vernieuwd worden. Dat moest door een specialistisch bedrijf uitgevoerd worden en is in januari gebeurd. Ook werd de elektra-aansluiting aangepast, door de beveiliging uit te breiden. Afgelopen week heeft Jeroen de motor weer aangesloten op de balg en is het orgel weer in orde. Organisten, bedankt voor jullie inzet om dit te realiseren. En ook allen bedankt die in de tussentijd de handbediening hebben verzorgd van het orgel tijdens de diensten.

Het **orgel van Wognum** is vanaf november in renovatie. Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door onze eigen organisten, de speciale onderdelen en vervangingen door een orgelbouwer uit Zaandam. In eerste instantie zou het orgel circa zes weken niet bespeelbaar zijn. Maar omdat het terugplaatsen van de orgelpijpen belemmeringen (en meerkosten) zou opleveren voor andere werkzaamheden is besloten om dit te verlengen. De planning is dat er in mei weer op het orgel gespeeld kan worden en eind juni de meeste werkzaamheden zijn afgerond. Ook hierbij grote dank aan onze organisten voor de werkzaamheden die ze aan het orgel verrichten, vooral aan Arjen de Boer. Hij is regelmatig overdag te vinden bij en in het orgel.

Kerkbalans 2024

De kerkrentmeesters

Het toegezegde bedrag is op dit moment ca € 23.000, nagenoeg hetzelfde als vorig jaar, met hetzelfde aantal reacties. Een mooi resultaat in deze steeds duurder wordende tijd.

Aan de 'verre' adressen is gevraagd per mail of per post te reageren, omdat de antwoordenvolp niet werd opgehaald. Dat is in de brief ook aangegeven. Voor de leden op die adressen geldt: Reageer op de actie als u dat nog niet gedaan heeft. En wel met het terugsturen van het opgave formulier of een

bankoverschrijving. Met de QR-codes in de brief, voor kerk en diaconie, is overboeken nog gemakkelijker gemaakt.

Voor degenen die dat al gedaan hebben: Hartelijk dank. En degenen die nog geen toezegging hebben gedaan vragen wij: Doe mee en draag bij aan het werk van de kerk. Net als iedereen merkt de kerk ook dat alles duurder is geworden. Energie, onderhoud, salariskosten, belastingen, verzekeringen en ga zo maar door. Dus uw bijdrage om de kerk in onze gemeente in stand te houden is onmisbaar en hard nodig.

Expositie in de kerk van Sijbekarspel

In de periode 20 april t/m 5 mei wordt een kunstexpositie gehouden in het kerkje van Sijbekarspel. Er zijn etsen te zien van de bekende kunstenares Leentje Linders uit Sijbekarspel.

Tonny Badoux uit Benningbroek exposeert een aantal van haar beelden.

De tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 20 april om 15:00 uur. De openingsdagen en -tijden zijn als volgt:

- zaterdag 20 april van 14:00 tot 17:00 uur
- zondag 21 april van 11:00 tot 17:00 uur, en verder:
- vrijdag 26, zaterdag 27, zondag 28 april van 14:00 tot 17:00 uur
- vrijdag 3, zaterdag 4, zondag 5 mei, eveneens van 14:00 tot 17:00 uur

Overzicht verschijningsdata Klankbord 2023 - 2024

No.	Inleveren kopij	Verspreiding vanaf	Feestdagen
6	28 april	6 mei	Hemelvaart, Pinksteren
7	23 juni	1 juli	

Collectes

Rens Opbroek en Peter van der Molen

Datum	Bedrag *	Diaconie doel	Kerk
28 januari	€ 139,50	Jaardoel 2024	€ 34,00
4 februari	--	Dienst in Oostwoud	--
11 februari	€ 56,40	Unicef	€ 77,50
18 februari	€ 46,20	Diaconie	€ 49,60
25 februari	€ 39,-	Exodus	€ 25,50
3 maart	€ 119,10	Vrienden van Sweelinckhof	€ 108,25
10 maart	€ 43,75	Voedselbank Hoorn	€ 48,50
17 maart		Jaardoel 2024	
24 maart		Straatpastoraat Hoorn	
28 maart		Diaconie	
31 maart		Jaardoel 2024	
7 april		Kinderkledingbank	
14 april		St. Manna, Schermer	
21 april		JOP, Jong Protestant	
28 april		Fietsjes voor minima / Diaconie	
5 mei		Rudolph Stichting	
12 mei		Inloophuis Medemblik	

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn (in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een bedrag op de rekening van de kerk: NL 09RABO 0371606020 onder vermelding van: *Collectemunten voor Naam en Adres*. De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.

* Aangezien alles duurder is geworden heeft de diaconie besloten om voortaan niet langer € 50, maar € 75 aan het wekelijkse doel over te maken, ook als de collecte opbrengst minder is.

't Wordt beterder

De dage worre langer
't zontje staat al hoger
de koet die sleept met riede
de was die wordt gauw droger.

De tuin die kroigt weer kleure
ik zien de haze jagen
't speenkruid staat te gloren
en ik zit mooi te spragen.

De wilg die wordt al groenig
de westewinde zinge
de joôsius benne doenig
de lammertjes die springe.

Maar... murgen wordt 't kouwer
de weerman zoit: 't Gaat vrieze!
De lucht die wordt al grauwer
we hewwe 't niet voor 't kiezen.

Ik hou toch moed al zien ik
dat 't weer puur van de kaart is.
't Wordt gerust wel beter
omdat 't nou 1 maart is!

Wie heeft er niet gehoord van de instelling Voedselbank?

In de jaren '70 ontstond dit in de Verenigde Staten en later kwam het ook in Europa van de grond. In 2002 werd door particulier initiatief de eerste Nederlandse Voedselbank opgericht. De missie van de overkoepelende organisatie 'Voedselbanken Nederland' is het gratis verstrekken van voedsel aan de armste mensen in Nederland, door uitsluitend vrijwilligers.

Dat gaat niet zomaar, want niemand krijgt toegang tot de hulp van een Voedselbank zonder een verwijzing van de lokale sociale dienst.

Waar komt dat voedsel eigenlijk vandaan?

'Voedselbanken Nederland' werkt samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren.

Zij zorgen ervoor dat een deel van de Nederlandse armen niet verhongert en dat voedseloverschotten verdwijnen zonder dat het milieu wordt belast.

U heeft vast wel eens in een TV programma gezien dat boeren overtollige of onverkoopbare producten aan de Voedselbank schenken. Ook stellen sommige supermarkten overgebleven voedsel gratis ter beschikking.

Maar een deel van alles wat de Voedselbanken uitdelen wordt bijeengebracht door particulieren, in natura of in geld.

In de Protestantse kerken was het vroeger gebruik om aparte diensten te houden: de Biddag voor het Gewas in het voorjaar en de Dankdag in het najaar.

Zoals zoveel zaken is dat een beetje versleten, maar 'Het Vierkant' besteedt er wel aandacht aan tijdens de kerkdiensten.

In maart staan wij erbij stil en in oktober wordt een echte Oogstdienst gehouden.

Zowel in het voor- als najaar vragen we gemeenteleden om houdbare voedselproducten mee te nemen die daarna naar de Voedselbank worden gebracht. Ook wordt er dan gecollecteerd voor de Voedselbank.

Het hoeft geen betoog dat dit bij uitstek diaconale doel van harte bij u wordt aanbevolen.

Wegwijzer voor de website van Het Vierkant

Koos Taanman - webmaster@protgemwognumbsn.nl

De menuknoppen:

- **Welkom:** in de Protestantse Gemeente Het Vierkant

Hier staat algemene informatie.

Een hyperlink of kortweg link (vaak blauw) is bij een computer en internet een verwijzing met behulp van een muis waarvan de cursor op de link wordt geplaatst en de linker muisknop wordt aangeklikt, of bij het aanraakscherm (op de mobiele telefoon) door de link aan te raken.

- **Actueel:** De actuele kerkinformatie over wat er binnen en buiten de kerk gebeurt.

- **Kerkblad:** U treft hier de nieuwste Klankbord aan.

Klankbord - een keer per twee maanden -,

de website - dagelijks actueel -,

zijn beide op hun eigen manier bedoeld om

- contact met elkaar te onderhouden,

- op de hoogte te zijn en te blijven van waar Het Vierkant mee bezig is.

Bespaar papier en kapitaal, lees Klankbord digitaal.

- **Agenda:** De bijeenkomsten die worden verwacht met uitzondering van de kerkdiensten.

- **Kerkdiensten:** van de vorige, huidige en volgende maand(en).

U kunt deze daar of in de rechterkolom digitaal (terug-)zien.

Ook (gezamenlijke) kerkdiensten vanuit andere plaatsen zijn hier te volgen, zoals Oostwoud, of de Hiëronymuskerk in Wognum.

Of ook de cantatedienst in de Westerkerk in Amsterdam.

- **Inspiratie:** Creatieve gedachten, bezieling, bemoediging.

- **Kerkenraad:** voor het (laatste) nieuws en andere bijzonderheden.

- **Diaconie & Collecte-doelen:** Naar elkaar om zien, elkaar helpen, de zwakkeren beschermen.
Er is een jaardoel waarvoor collectes en activiteiten worden georganiseerd.
- **Organisatie:** Informatie over onder meer de taakgroepen, kosteren, organisten.
- **Kerken:** Overzicht over onze kerken, het gebruik, de geschiedenis.
- **ANBI:** Algemeen Nut Beogende Instelling.
De ANBI-status geeft de mogelijkheid giften af te trekken voor de belasting.
- **Internetlinks:** verwijzen naar informatie die de kerk in het algemeen betreft.

Mocht u toch de weg op de website kwijtraken, klik dan op 'zoeken'.

Waarom is deze website er?

- Het is een visitekaartje. We laten zien wat 'Het Vierkant' is en wat er gebeurt.
- Het is een etalage. We laten zien wat we te bieden hebben.
- Het is altijd beschikbaar. Op elke plek en op elk tijdstip.
- Het is snel aan te passen. Actueel.

Dus: kijk (meer) op de website en maak er (meer) gebruik van. Wilt u een artikel sturen of wilt u ons ergens op attenderen?

U stuurt een e-mailbericht naar de webmaster.

Indien gewenst komt het op de website, het streven is vrijwel direct.

De website stáát Vierkant achter u!



**Snel naar de website
van Het Vierkant?
Scan de QR code**

Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken

De stichting **Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken** zoekt bestuursleden.

Voorzitter Ton Heijboer treedt na de maximale 12 jaar af. Omdat Kasper Gutter optreedt als technisch voorzitter, zoeken we naar **een bestuurslid**, die als ambassadeur van de stichting optreedt. HWK is een prachtige organisatie, met twee professionele hulpverleners in dienst, die prachtig werk doen voor degenen die elders tussen wal en schip vallen. Je kunt jezelf (of de naam van een ander) melden bij Ton Heijboer: 06-26136160.

De West-Friese kerken financieren de salarissen van de medewerkers en dragen bij aan de pot voor materiële hulp. Daarop wordt steeds vaker een beroep gedaan. Daarom: word donateur! Dat kan met een eenmalige gift op IBAN: NL07 RABO 0371 6174 05. Als u structureel wilt bijdragen, verzoeken we u dat te regelen via onze website: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/doneren

Een jongetje

Ds. Peter Verhoef, classis predikant

Waarom doe ik wat ik doe? Het is een vraag die bij de meeste mensen niet dagelijks voorbij zal komen. Ook bij mij niet. Veel loopt vanzelf. En we leven ons leven nu eenmaal zoals het gaat. In een gruwelijk maar kennelijk modern Nederlands zeggen we dan: je doet je ding.

Toch heeft ieder mens ook momenten van reflectie. Wie ben ik eigenlijk? En waarom? Hoe ben ik geworden wie ik ben? En waarom doe ik wat ik doe? Als u die momenten dagelijks heeft, moet u naar de dokter. Als u ze nooit heeft op de divan.

Laatst was ik zelf weer eens aan de beurt voor bezinning. Ik had een dag gewerkt: achter mijn bureau, in de auto en in drie verschillende zaaltjes bij evenzovele kerken. Ik had gebeld, getikt, geappt en gepraat als Brugman. Vooral in dat laatste ben ik zeer bedreven. Ooit zei iemand niet zo parlementair, maar wel

treffend: jij lult in een kwartier een hond dood.

Toen ik die avond thuis kwam, zat er een man hoog in mijn gedachten. Heel hoog, bijna tegen het plafond. Ik had geen zin in hem, ik wilde voornamelijk rust aan mijn hoofd. Maar hij liet zich niet wegsturen en stelde voortdurend vragen. Wat ik die dag had gedaan. Wie ik daarmee diende. En waarom? 'Waarom doe jij wat je doet?'

We raakten in gesprek en hij bleek me verrassend goed te kennen. Wat ik volgens hem deed waren niet al die losse dingetjes. Ja, die ook. Maar de grootste gemene deler van mijn getik en gepraat was dat ik de kerk wilde redden. En waarom wilde ik dat eigenlijk zo graag?

Uit zijn hoofd citeerde de man het gedicht 'Victorieplein', van Ischa Meijer. Ik kende het, maar deze keer ging het over mijzelf. Over het inzicht dat ik geen kind meer ben. Maar dat ik nog altijd verlang naar iemand die nooit kon bestaan: een jongetje dat alles goed zou maken.

Ik schonk de man een glas wijn in, en we praatten nog een tijdje door. Hij vertelde van alles over mensen en ik begon in te zien dat het gedicht gaat over meer dan over mij alleen. Dat er talloze jongetjes en meisjes zijn die alles goed willen maken en die de kerk willen redden.

Ik kom ze dagelijks tegen, in al die kerkzaaltjes. Ik bel, mail en app met ze. En ze zijn net als ik. Wij zijn de Martha's van de kerk. Prachtig, geweldig, want zonder ons stort de boel in. Maar we doen wel vaak tekort aan de Maria in ons. Die stil is. Die gaat zitten aan de voeten van de Heer. En die zo een deel kiest dat haar nooit zal worden ontnomen.

Ik wilde het de man vertellen en keek naar boven. Maar ik wist al wat ik zou zien. Plafond. Hij was weg, maar liet iets achter wat me niet kan worden ontnomen. Gedachten over waarom ik doe wat ik doe. En inzicht in wie ik ben, en altijd zal blijven: een jongetje dat alles goed wil maken. Het was avond. Buiten was het stil geworden. En binnen eindelijk ook.



Barokconcert in de kerk van Benningbroek, 17 februari. Voorgond de Japanse Eri Takeguchi, spinet, achtergrond de Russische Anastasia Anufrieva, barokfluit. Mooie muziek uit de Baroktijd, 1560-1790

De vrouw die keuzes durfde te maken



Dichter-verteller Peter Vermaat en troubadour Emma van Dobben beelden het leven van Elisabeth van Thüringen uit in deze tijd. Haar naam was en is nog steeds verbonden aan menig zieken- en verzorgingshuis, kleuterschool of kinderdagverblijf.

Op woensdag 3 april 2024 speelt Peter Vermaat zijn voorstelling: *De vrouw die keuzes durfde te maken*. Een theatrale, poëtische en muzikale vertelling over het leven van Elisabeth van Thüringen, een landgravin die minderzuster werd.

Waar : Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum
Wanneer : Woensdag 3 april 2024 om 20.00 uur
Reservering : Kaartjes, 12,50 EURO, kunt u bestellen bij:
tim.zaal@kpnmail.com. (onder vermelding van "Elisabeth van
Thüringen"). U kunt ook contant betalen bij binnenkomst.

Agenda

Maart

- 20 20.00 Leeskring Mystiek, kerk Wognum
- 22 14.00 Meditatie tot 15.00 uur, kerk Sijbekarspel
- 28 20.00 Taakgroep F&B, kerk Benningbroek

April

- 3 10.00 Koffiecontact, van 10 – 11, Kerk Wognum
- 3 20.00 Elisabeth van Thüringen, Kerk Wognum
- 12 10.30 Inspiratiebijeenkomst Sweelinckhof, tot 11.30
- 17 18.45 Wandeling voor Jaardoel, Blokker
- 17 19.00 Meditatie, tot 19.45, kerk Wognum
- 17 20.00 Leeskring Mystiek, kerk Wognum
- 20 15.00 Opening expositie Kerk Sijbekarspel
- 24 13.30 65+ middag, kerk Wognum

Mei

- 1 10.00 Koffiecontact, van 10 – 11, Kerk Wognum
- 10 10.30 Inspiratiebijeenkomst Sweelinckhof, tot 11.30
- 10 13.00 Moderamen, kerk Benningbroek
- 15 20.00 Leeskring Mystiek, kerk Wognum
- 22 19.45 Kerkenraad, kerk Wognum
- 29 19.45 Gemeenteavond, kerk Wognum

Wie wat waar

Kerkenraad

Predikant: Ds. Marianne Gaastra, [06-23404616

mariannegaastra@gmail.com

Voorzitter: Rens Opbroek [591502 - opbroekbadoux@ziggo.nl

Scriba: Tiny Irgolitsch [06-46113233 - scriba@protgemwognumbsn.nl

Taakgroepen

Pastoraat:

Tryja Boven [06-53218523, Arienne Brinkman [06-15828298,

Bernice Zuidhof [572331, Tiny Irgolitsch

Ondersteuning: Cobi Louissen [572642

Pastorale taken: Ina Broekhuizen-Slot [572159

Diaconaat: diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com

Voorzitter: Ton Novotný [757822 / 06-25512477

Secretaris: Lammy Taanman

Penningmeester: Rens Opbroek [591502

Ondersteuning: Anneke van Eck [571797, Thea Borger [572511,

Elly Sprong [572738, Roel Brinkman

Financiën & Beheer:

Voorzitter: Jan Hania [572467

Secretaris: Hilly Kool [06-23201961

Penningmeester, Ledenadministratie: leden@protgemwognumbsn.nl

Peter van der Molen, Postbus 24, 1687ZG Wognum [573057

Adviseur: Rogier Smit [578787

Boekhouder: Herman Borger [572511

Vieringen: Coördinatie: Lammy Taanman

Arjen de Boer, Arienne Brinkman, Joost van der Kooij, Bernice Zuidhof

PR & Communicatie

Website: protgemwognumbsn.nl

Webmaster: webmaster@protgemwognumbsn.nl

Facebook: facebook.com/vierkantsamen - vierkantsamen@hotmail.nl

Facebook beheer: Arienne Brinkman: ariennestoffers@gmail.com

Klankbord: klankbord@protgemwognumbsn.nl

Redactie Klankbord: Ina Broekhuizen, Hugo Pijl,

Piet Rietveld [06-52492709

Kerk-TV WognumBSN: Peter van der Molen [573057

Vertrouwenspersonen

Mirjam Schreuder [06-14321390 - m.schreuder@quicknet.nl
Rien Goedegebure [06-17375959 - mgoedegebure@ziggo.nl

Kerken en koster

*Raadhuisstraat 15, 1687AH Wognum [574162
Hannelore Lamers [06-10631859
*Kerkelaan 10, 1654JP Benningbroek
Steven Wagenaar, 06-14865103
*Westerstraat 42, 1655LB Sijbekarspel
Sam Vlaar [590555

Planning inzet ouderlingen van dienst/lectoren/streamteam

Tryja Boven [06-53218523, tryjaboven@gmail.com en
Jan Boven [06-83550545, janboven1950@gmail.com

Vervoer naar de kerk Coördinatie: Hilly Kool [06-23201961

K!ND, kindernevendienst

Organisten

Arjen de Boer [06-44448241 - adeb74@hotmail.com
Christine Janssen - christinejanssen13@gmail.com
Jeroen Rijpkema [06 42140522 -
johannes_strumpfler1777@hotmail.com
Harry Toebes [06-22491738 - htoebes@stipte.nl

Lectoren

Tryja Boven, Koos Taanman, Lammy Taanman,
Bernice Zuidhof, Marjon Toebes

4Cantorij

Leiding: Joost van der Kooij
Coördinatie: Peter van der Molen [573057

Bezoekgroep Coördinatie:

Amnesty International Anneke van Eck [571797

Stichting Opkikker

Inzameling oude mobieltjes, cartridges en batterijen, Jari Wagenaar,
Zegveven 9

Bankrekening

NL 09 RABO 0371 6060 20 en NL 86 RABO 0362 0509 10
t.n.v. Protestantse Gemeente Wognum/BSN
NL 19 RBRB 0825 0203 87 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Wognum/BSN

Drie dagen

Er zat een rups langs de weg. En hij zat heel erg stil.
Hij zei niemand gedag. Zo kenden de dieren hem niet.
Normaal was rups altijd degene die hallo schreeuwde
nog voordat je hem had gezien.

‘Hé wat is er rups,’ zei sprinkhaan, ‘Hé.’ riep hij, ‘geef eens antwoord!’
Maar de rups bleef zitten, stil, en zei nog steeds niks.

Ook het duwen van de tor en het kietelen van de meikever
en het blazen van de krekkel en het smeken van de bij
en het spugen van de vlieg en het schelden van de duizendpoot
hielp helemaal niks.

Toen kwam het lieveheersbeestje voorbij.
Eerst keek hij maar eens goed. Hij zei niks en hij deed niks.
Hij ging alleen maar zitten naast rups. Langs de weg.
Zo zat hij daar een dag. En een nacht. En nog een dag.
En na drie dagen hoorde hij zachtjes kraken.
Dat was de rups... die open ging.

‘Aha,’ zei het lieveheersbeestje.
‘Ik wist wel dat je het in je had. Toe maar... wees niet bang.’

En in het licht van de eerste zonnestralen
sloeg de vlinder zijn vleugels uit.

Toon Tellegen